

HEER, UW WIL GESCHIEDE!



BID VOOR DE ZIELERUST

van

RENÉ DE METS

Echtgenoot van

ANSELMA VAN DE WALLE

*Geboren te St Kornelis-Horebeke, de 20-12-1889,
en er godvruchtig overleden, op 29 Juli 1951,
gesterkt door de Genademiddelen der H. Kerk.*

*

Zalig zijn zij die in de Heer sterven nadat zij ook in de Heer hebben geleefd. Hij die wij heden betreuren was immers een ware christen die steeds Gods wil voor ogen had. Dit gaf hem ook de kracht om zijn leven en zijn noeste arbeid te wijden aan het welzijn van zijne dierbaren. Nu is hij het loon gaan ontvangen dat God zijn getrouwen voorbehoudt.

Aanvaard, o Heer, de ziel van uw dienaar onder het aantal uwer uitverkorenen.

Duurbare Echtgenote, het pijnlijk uur van scheiden is gekomen, maar ik verlaat deze wereld met de troostende herinnering aan de grote toewijding waarmede gij mij hebt verzorgd. Moge de Heer u als beloning opbeuring en sterkte geven.

Lieve kinderen en kleinkinderen, broeders en zusters, hebt dank om uw aller genegenheid, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Beminde familieleden, vrienden en kennissen, vaartwel, tot weerziens hierboven.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

H. Bauters - S. Korn. Horebeke.