

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! IN DER EEUWIGHEID!

De vreugde van ons hert is verdwenen.

KLAAGL. 15.

Ik hoorde eene stem uit den Hemel, die tot mij zeide: schrijf: Zalig zijn de dooden, die in den Heilig sterven! Van nu aan reeds, zegt de Geest, zullen zij rusten van hunnen arbeid; want hunne werken volgen hen.

BOEK DER VEROPENB. XIV. 13.



BID VOOR DE RUST DER ZIEL

VAN DEN ZEER EERWEERDEN HEER

KAN. P. J. DE MEERLEER

Hij was 58 jaren Priester, 16 jaren Onderpastoor en 39 jaren Pastoor der parochie van O.-L.-Vrouw van Bijstand te St-Nikolaas.

In hem heeft de Heer zich eenen priester verkozen volgens zijn hart. De Wet en de Waarheid waren in zijn mond; Hij heeft den weg des vredes en der gerechtigheid bewandeld en vele menschen van de ongerechtigheid afgetrokken: want Hij was de Afgezante des Heeren.

MALACHIAS. II. 6.

De Heer bekleedde hem met wijsheid en voorzichtigheid... en zijne raadgevingen waren eene onuitputbare bron van leven. Zijne goedheid en zijne voorkomende manieren maakten hem behagelijk en deden hem van iedereen beminnen. Hij was de vader der armen en de bijstand van hen, die zonder hulp waren. Hij muntte uit in godvruchtigheid en priesterlijken ijver; hij is doorgestaan het goed doende en onder zijn volk zal zijne gedachtenis in zegening blijven.

OFF. S^{ti} ANTONINI.

BEMINDE PAROCHIANEN, ik dank u allen van harte voor het teeken van genegenheid welke gij mij brengt bij deze droevige plechtigheid, met te willen het H. Sakrament vergezellen, bij het laatste bezoek dat Jesus mij doet. Ik sta voor de eeuwigheid en hoop, door de voorspraak van Maria en de gratie van Jesus, dat zij voor mij zal worden een rijk van rechtvaardigheid, zeker; maar ook van barmhartigheid. Dit troostend gedacht heeft mij altijd ondersteund in alle moeilijkheden. Bidt voor mij; ik zal u in den Hemel niet vergeten. En nu ben ik gelukkig, u nog eens met het Allerheiligste mijnen laatsten zegen te mogen geven. Vaartwel!

(Woorden van den Eerwaarden overledene bij zijne plechtige berechting.)

Hij, die de grootheden van Maria verkondigt, vergadert schatten voor den Hemel.

H. BONAV.

Genadige Jesus, geef zijne ziel de eeuwige rust. (7 j. en 7 q.)

St-Nikolaas, gravuurdruk. Em. Van Haver-Martens.