

De zielen der rechtveerdigen zijn in Gods hand,
en de pijn der dood zal hen niet raken. Sap. III 1



BID GOD VOOR DE ZIEL

van

ELODIE DE MEULEMEESTER

dochter van wijlen

Henri en Rosalie Ceuterick

*Lid der derde orde van den H. Franc. van Assisië,
Assistente der Congregatie van O. L. Vrouw*

geboren te Bevere den 10 November 1874
en zeer godvruchtig aldaar overleden den 26 Jan. 1922
versterkt door de HH Sacramenten der stervenden.

Van hare kinderjaren af in de vrees des Heeren opgebracht, heeft zij altijd getrouwlijk den weg der gerechtigheid bewandeld, het goed doende en haar van het kwaad verwijderende. Sterkte en zedigheid waren haar sieraad. Zij vreesde God en was vol van een levendig geloof, zij verachtte de wereldsche ijdelheid en zocht haar geluk in het gebied en in het vervullen harer plichten.

Job. Prov. Jud.

Hare laatste dagen waren dagen van smerten en kwellingen, maar zij heeft ze met christelijke verduldigheid verdragen. Gelukkig die de beproeving met gelatenheid en onderwerping verdraagt; na de beproeving zal zij de kroon des levens ontvangen, welke beloofd is aan dezen die God beminnen.

Heb. Jac.

Hoe zoet is het te sterven na eene gestadige godsvrucht gehad te hebben tot het H. Hert van Dingen die ons moet oordeelen. Gelukkig die, als de duurzame overledene, Maria vereeren en aanroepen; in de uur der dood zullen ze niets te vreezen hebben.

H. Maria Marg., H. Petr. Dam.

Beminde bloedverwanten en vrienden, laat ons in Gods liefde vereenigd blijven, tot weerziens in den hemel, en bidt voor mij.

R. I. P.

Wed. Wattyn, Bevere