

De Heer heeft ze ons gegeven, de Heer heeft ze
ons ontnomen, zijn Naam zij gezegend.



Bid voor de Ziel

van

IRMA-MARIA DE MEULEMEESTER

Dochter van

JOZEF en EUGENIE OTTE

Zij was lid der Congregatie
van O. L. Vrouw en lid van den wekelijkschen Kruisweg

Geboren te Opbrakel

*Den 5 Juni 1889 en aldaar in den Heer
ontslapen, Den 25 Augusti 1910.*

Versterkt door de H.H. Sakramenten.



Zij was vol geloof en had een ootmoedig en zuiver hart. Hare ziel was aangenaam aan God daarom heeft Hij zich gehaast haar tot een beter leven te roepen.

Zij was vol betrouwen op God en gansch onderworpen aan zijnen heiligen wil en zegde dat het beter is hier te lijden en dan in het uur der dood aan God aangenaam bevonden te worden.

O Maria, komt uwe dienaar te gemoet.

Duurbare Ouders, broeders en zusters en al die ik hier op aarde bemint heb, weent niet over mij; want ik leef in den hemel waar ik u allen verwacht. Het leven is maar een doortocht, en de hemel ons vaderland. Ondertusschen weest mij indachtig in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jesus, ik heb betrouwen op u.
300 dag. afl.

R.

I.

P.

Nederbrakel, Druk. Jos. Radys-Galle, Markt.