

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen  
te bidden, opdat zij van hunne zonden ontslagen worden.

† BID VOOR DE ZIELERUST †

van Mijnheer

**JULIEN DE MEULEMEESTER**

Echtgenoot van Mevrouw

**MARIE LEMAGIE**

Gehoren te Oudenaarde den 18 Februari 1910 en over-  
leden te Hensies-Pommerœuil, den 29 Augustus 1939

\*\*\*\*\*

O dood o groot geheim der dood hoewel doet gij ons  
verstaan wat wij hier op aarde zijn. H Alph de Lig.

Niets is duurzaam op deze aarde : alle geluk van deze  
wereld ontsnapt ons op het oogenblik dat men meent het  
te gaan genieten. H Aug

Het leven van den mensch is een strijd van de wieg tot  
het graf. Ieder oogenblik is een stap tot de eeuwigheid.  
Het leven is een schaduwe die voorbijvliegt, een bliksem  
die schittert en verdwijnt.

O mensch denk aan de dood, want iedereen moet sterven  
... aan den gestelden oogenblik gekomen, in welken staat  
gij u ook bevindet, zult gij sterven Niets is zoo zeker als  
de dood, maar niets is zoo onzeker als het uur en de om-  
standigheden der dood. De Heer houdt ons het oogenblik  
zijner komst verborgen, opdat wij altijd bereid zouden zijn,  
altijd in staat van gratie. Navolg. H. Hart.

Bemide Echtgenoot. Duurbare Vader, Broeder en  
Zuster, hard is de scheiding. 't Is Gods wil. Troost u Bidt  
veel voor mij Tot wederziens in den Hemel !

Mijn Jezus bermhertigheid ! 100 d. afl.

-----  
Drukwerken Georges Van Nedervelde, Elst.