

Indien men wist, hoeveel genaden wij door de ziele
des vagevuurs kunnen bekomen, zij zouden alzoo
niet vergeten worden.

H. Pastoor van Ars



BID GOD VOOR DE ZIEL

van

Theophiel De Meulemeester

zoon van wijlen

Jan-Baptist en van Isabella-Theresia Boonaert

geboren te Bevere den 21 Januari 1843
en aldaar godvruchtig overleden den 15 Sept. 1918,
versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

*Hij was lid van 't Genootschap
van den H. Franciscus-Xaverius*

Ik hoopte nog eenigen tijd met mijne dierbare
familie gelukkig te leven; maar Gij o Heer, hebt den
draad mijns levens afgesneden; uw Heilige Wil ge-
schiedte

H Alphonsus

Hij misachtte niemand, deed niemand het minste
nadeel; hij heeft noch kwaadsprekerij noch laster ge-
kend, en uit liefde tot God, was hij altijd bereid om
ieder een te helpen. Voor zijnen zieken broeder is hij
nu gedurende jaren, bij dage en bij nachte geweest
een ware engel van liefde en zelfsoffering. Gaarne
heeft hij voor hem zijne rust, zijne krachten, zijn
leven ten beste gegeven

Zijnen evenmensch heeft hij niet vergeten, en in
deze drukkende tijden hem wel behandeld, en zijne
hand milddadig geopend. Hij zal zich daarover ver-
blijden in den dag des oordeels: Want alwie berm-
hertigheid oefent, zal met groot betrouwen voor den
Allerhoogste verschijnen.

Tob XII

Bemide Broeders en Bloedverwanten, matigt
uwe droefheid, eens toch zien wij elkander weder in
den hemel. Ondertusschen vergeet mij niet in uwe
gebeden; ik ook zal U indachtig blijven bij den Heer
Mijn Jesus, bermhertigheid!

toe dagen af.

DRUK

W^e Wattyn, Bevere.

PHOTO

Alf. Vanden Borre