

De rechtvaardige sterft gerust, zijn dood is slechts de overgang tot een beter leven.



Bid voor de ziel van
YVO DE METS

weduwenaar van
ELODIE CASIERIS

geboren te Mater, den 13 Maart 1861
en godvruchtig overleden te St-Kornelis-Horebeke
den 19 Maart 1942,

voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden

Hij was lid der confrerie van het H. Hart

Hij is gestorven zooals alle echte christenen : gerust en gelaten met het zoete bewustzijn, dat hij goed zijn plicht had vervuld, en God over hem tevreden was. Want een noeste, werkzame huisvader is hij geweest, die voor zijn vaderplicht niet terugschrok, maar in onverpoosde toewijding zich heeft opgeofferd voor het welzijn van zijn kroostrijk gezin.

Zijn heengaan, al zij het ook in bejaarden ouderdom, zal dan ook een leemte laten, die zijn talrijke Kinderen en Kleinkinderen nog lang zullen aanvoelen. Want bij vaders sterfbed herdenken zij met dankbare liefde, alles wat hij sedert zoo lange jaren voor hen gedaan heeft.

Bemide Kinderen en Kleinkinderen, de Heer roept mij tot zich terug. Hebt dank om de goede zorgen waarmede gij mij in mijn ouden dag hebt omringd. Luistert naar het verlangen van uw vader: Blijft liefdevol vereenigd onder elkaar, weest altijd goede christenen en gedenkt mij in uwe gebeden.

In blij geluk, zien we dan elkander spoedig weer

Heer Jesus, laat zijn ziel in vrede rusten.

Bid de vier akten tot lafenis zijner ziel.

St-Maria-Horebeke, druk. De Clippele