



Bid voor de ziel van Mijnheer

Remi Louis DE MEULEMEESTER

zoon v. wijlen M^r Henri & Mevr. Rosalie Ceuterick,
geboren te Bevere-Oud. den 5 Juni 1869 & godvruchtig
overleden te Oudenaarde den 25 Sept. 1944,
gesterkt en getroost door de laatste H.H. Sacramenten.

*Hij was voorbeeldig Xaveriaan-Jubilaris
Ijveraar van den H. Hartebond en sinds 1922
Schatbewaarder der Kerkfabriek van Bevere.*

«Mijn kind, wandel vóór Mij in alle oprechtheid, en zoek Mij altoos in den eenvoud des harten.» *Nav. IV, 1.*

Hoe voorbeeldig heeft de dierbare afgestorvene dezen gulden raad gevolgd! Immers met zijn aangeboren eenvoud heeft hij nooit zichzelf gezocht, maar betrachtte immer in stilte, en vóór 't aanschijn van den Heer, zijn vollen plicht te kwijten. — Lief en leed heeft hij ook met kalm gemoed gedragen, want met zijn helder geloof zag hij in alles wat voorkwam Gods vinger... Zoo kwam voortdurend bij elke beproeving hem deze bedenking op de lippen: «'t komt van onze lieve Heer... Hij weet wat Hij doet!»

Twee plaatsen lagen hem bijzonder aan het hart: het *vaderlijke huis*, waarin hij zoo graag de schoone tradities zijner goede ouders en voorouders voortzette — en zijn *parochiekerk*, die hij aanschouwde als zijn tweede tehuis - waar hij zoo graag den Heer kwam dienen bij elke plechtigheid - en wier belangen hij als trouw schatbew. der kerkfabriek zoo ijverig heeft behartigd.

Groot was zijn betrouwen in 't H. Hart van Jezus - en vooral kinderlijk zijn liefde tot de Hemelmoeder Maria! Sinds onheuglijke jaren zag men den vromen man bij elk groot Feest v. Maria den Edelareberg opstappen, om er in stilte O. L. Vrouwke haar zegen te gaan afsmeeken.

Bemide zuster die mij zoo lang met goedheid en teedere zorgen hebt omringd, ik dank u; bid voor mij. - Gij Xaverianen & medeleden v. den H. Hartebond, en allen die mij genegen waart, gedenkt mij in uw gebeden.

H. Franciscus-Xaverius, bid voor ons.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U! (300 d. afl.)