

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ELISA DE MEY

echtgenoot van wijlen

Johannes Van Mulders

geboren te Hekelgem der. 24 Juni 1891 en godvruchtig overleden te Denderleeuw op 29 Juli 1945.

Versterkt door de laatste H.H. Sacramenten

Wij zijn slechts reizigers op deze werelden onze dagen vliegen voorbij als een schaduw, nutteloos is het tijdelijk leven tenzij de mensch het gebruike tot het eeuwige leven.

-Zij was een achtbare vrouw, zij diende den Heer in al den eenvoud van haar hart. Zij beminde God en zijn Kerk. Haar goedhartigheid, gepaard gaand met minzaamheid verwierf haar de genegenheid van allen die haar kenden.

Dierbare echtgenoot, kinderen, broeder en zusters, hebt dank voor uw zorgen en al de blijken van genegenheid die gij mij betoond hebt. Blijft deze genegenheid be-
tuigen door mij indachtig te zijn in uwe gebeden. Eens vinden we elkaar weder in den hemel.

H. Hart van Jezus, we stellen ons betrouwen op U.
300 d. afl.

Drukk. Fr. Vandersmessen, Dorp, Welte.