

Terwijl het huis dezer aardse ballingschap in
puin valt, wordt er een eeuwige woonplaats in
de Hemel bereid... (Praef. Def.)

BID VOOR DE ZIELERUST

van wijlen

DE HEER

Aurèle DE MEYER

echtgenoot van Mevrouw Hélène Taelman,
geboren te Sleidinge op 10 April 1881
en godvruchtig overleden te Michelbeke
op 30 Mei 1949, versterkt door al de genademid-
delen van onze Moeder de H. Kerk.

Wij wisten niet
hoe goed gij waart
hoe recht van aard
hoe eerlijk
en hoe mild
tot gij van ons zijt heengegaan.

Wij wisten niet
dat gij ons zo beminde,
dat wij zoveel,
U onvergoed, nog schuldig staan.

Wij weten thans,
in 't licht van al' herinneringen,
dat gij nu leeft
in luister van God's licht
en in volkomen vreugd'
na diep en onbewoord verlangen.

« Vaert wel », gij zo dierbare echtgenote en
lieve kinderen en kleinkinderen : ik dank U om
uw liefde en toewijding.

U, goede E. Zusters en allen die mij zo edel-
moedig hebt bijgestaan, dank ik van harte om
uw liefderijke zorgen.

Gij, mijn zoon Priester, vergeet mij niet aan
het H. Altaar.