

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

PRUDENCE DE MEYER

echtgenoot van Mijnheer

JOSEPH-OMER DAUW

geboren te Nederbrakel, den 16 Juni 1875,
en aldaar godvruchtig overleden den 7 Juni 1935,
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Zij was lid der Confrerie van O. L. Vrouw
van den H. Rozenkrans.

De beproevingen die haar overkwamen zijn lang en menigvuldig geweest, maar Gods vertroosting en hebben hare ziel gesterkt naarmate de smerten haar overvielen; zij wist dat God kastijdt dien Hij bemint en dat de kwellingen des levens voordeelen en weldaden worden voor deze die dezelve met onderwerping aan Gods wil aanvaardt. H. Vinc.

De betreurde overledene had haar kristen geloof en haar godsdienst lief: zij beoefende deze door een waar kristelijk leven, zij was eene voorbeeldige echtgenoot een brave verkleefde moeder, vol zorg en werkzaamheid voor haar huisgezin.

Duurbare Echtgenoot ik verlaat u, edoch wees niet ontroostbaar, een dag zal komen dat wij elkander zullen wederzien in den hemel. Beminde kinderen gij weet hoe ik in uw midden geleefd heb, blijft getrouw aan den Heer. Gij hebt getuigen geweest van mijne liefde voor u en van mijne verduideligheid in het lijden, bewaart in uw hart de gedachtenis van uwe moeder, bidt vurig voor de rust mijner ziel.

Mijn Jezus Bermhertigheid.

300 d. afl.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.