

Die God vreest zal gelukkig zijn op het einde  
zijns levens en hij zal gezegend worden in de uur  
zijner dood.

Eccl. I. 13.

† BID VOOR DE ZIEL †

van

## Emerence DE MEZEL

echtgenoot van

### Remi De Campenaere

geboren te Ste-Maria-Lierde den 15 Augustus 1867

en aldaar overleden den 12 Januari 1931,

versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Van hare kindsheid af heeft zij altijd God ge-  
vreesd en zijne geboden onderhouden; zij heeft  
altijd het voorbeeld gegeven van een levendig  
geloof en van eene grondige godsvrucht Tob. II.

De zoetste vertroosting welke zij meedraagt in  
het graf is de overtuiging van hier als eene onbe-  
rispelijke echtgenoot en als eene goede moeder  
te hebben geleefd, en aan hare kinderen duurzame  
lessen en goede voorbeelden te hebben gegeven.

God zal den mensch loon naar werken geven en  
Hij zal iedereen behandelen volgens zijne verdien-  
sten.

O Maria, weest gegroet, mijn troost, mijne hoop  
neem mij onder uwe bescherming voor altijd.

H, Bern.

Vaartwel beminde Echtgenoot, duurzame Kinde-  
ren en Bloedverwanten, vaartwel tot in den hemel.  
Hebt dank voor uwe teedere genegenheid en voor  
uwe goede zorgen. En gij mijne Kinderen bewaart  
in uw geheugen de lessen uwer moeder, doet het-  
geen gij van haar geleerd, gehoord en gezien hebt,  
hemint en eerbiedigt uwen vader al de dagen zijns  
levens en de God van vrede zal met u zijn.

Jesus, Maria en Joseph, dat mijne ziel met U in  
vrede ruste. 100 dag. afl.

Druk. — Wed. De Keyser & Schautteet, Sottegem