

Uw wil geschiede op aarde als in den Hemel.

Te jong helaas ! in 't midden mijner dagen,
Rukt mij de dood van deze wereld af,
Een bloem gelijk door stormwind neêrgeslagen.
In vollen bloei, daal ik in 't stille graf...



BID VOOR DE ZIEL

van

ROGER-ALBERT-JOS. DE MIDDELEER,

zoon van BARTHOLOMEUS
en MARIA-JUDITH DE MEDTS

geboren te St.-Lievens Essche, den 7 Augusti 1916,
en godvruchtig overleden te Gent, den 21 April
1930, versterkt door de Rechten onzer Moeder de
H. Kerk.

Student aan het gesticht
der EE. PP. Jozefieten te Geeraardsbergen.

God gaf... God nam... dat zijn H. Naam gebenedijd zij.

In de vrees des Heeren opgevoed muntte hij uit
door een ware godsvrucht en een zachte hand-
wijze. Daarom was hij bemind van elkeen en om
de schoonheid zijner ziel behaagde hij aan God
die in zijne alwijze besluiten deze reine bloem
heeft weergenomen van het slijk der wereld om ze
te laten openbloeien in het Hemelsch Paradijs.

Gelukkig is de dood, die het leven niet ontneemt
maar een beter leven schenkt.

H. Amb.

Beminde Ouders, weent niet om mijn onver-
wacht heengaan. Ik zal U mijne wederliefde be-
toonèn in de plaats waar ik het opperste geluk
geniet. Goede Tante ik dank u voor al uw beste
zorgen, verheug u want ik ben toch zoo gelukkig
en gij mijne lieve Broeders, en Zusters, volgt mijn
voorbeeld na van godsvrucht en deugdzaamheid,
ik spreek voor u ten beste in den Hemel; oók gij
mijne Vrienden, weest mij indachtig in uwe gebe-
den.

Heilig Hert van Jezus, ik heb betrouwen op U!

300 dagen afl

Druk. M. Van de Maele & Zoon, Geeraardsbergen