

De vrees des Heeren is het beginsel der wijsheit.

Prov. I, 7.

†

BID VOOR DE ZIEL

van

ROSALIE DE MIL

dochter van

Charles en Joanna-Catharina VEKEMAN

Lid der Congregatie van O. L. Vr.

en der Confrerie van het heilig Hert;

geboren te Michelbeke,

den 12 September 1841, overleden te Ste-Maria-Lierde,

den 13 October 1903,

versterkt door de heilige Sacramenten.

De dood is beter dan een bitter leven, en de eeuwige rust dan eene aanhoudende kwijning.

Eccl. XXX, 17.

Van hare teedere jeugd diende zij den Heer haren God met een oprecht en eenvoudig hert, week af van het kwaad en oefende de deugd, overtuigd dat een deugzaam leven de weg is tot eene zalige dood.

H. Ambr.

Omdat gij aangenaam waart aan God, was het noodig dat gij beproefd werdet.

Tob. XII, 13.

O Maria, ik was U toegewijd van mijne kindsheid, toon nu dat Gij mijne moeder zijt.

Zoet Hert van Jesus, maak dat ik U altijd meer en meer beminne.

300 d. afl.

Gezegend zij de zalige en onbevleete Maagd Maria.

100 d. afl.

R. I. P.

Sottegem, dr. Eylenbosch & Dupon.