

Het is aangenaam zijne ellende te zien eindigen,
als men er de belooning van verwacht. H. Lig.



BID VOOR DE ZIEL VAN
zaliger

FRANS DE MOL

Echtgenoot van
CATHARINA BRUGGEMANS

Lid van den Bond van 't H. Hart,
de Voortplanting des Geloofs, den H. Jozef,
het Broederschap der H. Barbara
en van den Boerenbond.

geboren te Groot-Bijgaerden, den 22 December 1873,
godvruchtig overleden te Sint-Martens-Bodeghem,
den 12 November 1935,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.



Waarom is mijne ziekte ongeneesbaar en hulpe-
loos geweest? Omdat gij, o Heer, gehandeld hebt,
volgens Uwen H. Wil. Jeremias.

Om martelaar te zijn is er noch zwaard noch vuur
noodig, het is genoeg verduelig te lijden.

H. Gregorius.

Bemide Echtgenoot en Kinderen blijft aan mij
denken, zoo zijn wij wel van lichaam maar niet van
geest gescheiden, blijft eensgezind uwe beproefde
moeder eerbiedigen, die zijn ouders vereert is als
een mensch die schatten vergadert, wij zullen
elkander wederzien in 't eindeloos geluk des Heme-
lens.

Barmhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.
300 d. afl.

H. Hart van Jezus ik betrouw op U. 300 d. afl.

Sint-Martens-Bodeghem, Evarist Hellinckx