

Onze Vader, die in de Hemelen zijt... Uw wil geschiede op de aarde zooals in den Hemel.



Hebt medelijden met mij... gij, ten minste mijne Vrienden, want de hand des Heeren heeft mij geraakt.

De vrees des Heeren geleidde haar van hare kindsheid af; zij was vriendelijk en minzaam jegens allen die haar naderden; daarom ook werd zij van iedereen geacht.

God heeft het tegenwoordige leven met ellenden vervuld om de weerde van het toekomende te leeren kennen; zalig zij, die de beproevingen gewillig lijden die God hun overzendt; zij vergaderen schatten voor den Hemel.

Mijn beminde Echtgenoot en lief Kind... vaartwel!.. God roept mij tot Hem... maar mijne liefde voor u sterft niet... ik zal u in den Hemel beminnen gelijk ik u op aarde heb lief gehad; u verlatende vraag ik geene tranen, maar gebeden.

Lees de Akten van Geloof, Hoop en Liefde.
(7 jar. en 7 quad. afl.)

Mijn Jesus, bermhertigheid.

R. I. P.

Druk M. Dhondt, Bourg 13-15, Audenaerde.