

BID VOOR † DE ZIELERUST
van

Petrus Théodore DEMOL,

gewezen pastoor van Everbeke Ste Marie.
geboren te St. Pieters Capelle den 9 Maart 1833

Priester gewijd te Doornik den 25 Mei 1861
Onderpastoor te Doornik S^t. Quintinus den 23 Dec. 1861
Onderpastoor te Everbeke S^t. Marie den 28 Maart 1863
Pastoor te Herchies den 15 November 1874
Pastoor te Everbeke Ste. Marie den 8 Februari 1879
Bestuurder van het klooster vanden H. Franciscus te
Everbeke den 1 Januari 1911
*en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen
na voorzien te zijn van de HH. Sacramenten
onzer moeder de H. Kerk den 4 Maart 1916.*

Zalig zijn degenen die in den Heer sterven, want
de verdiensten hunner goede werken zullen hen
volgen. APOC.

Zalig de mensch, die met oordeel de ongelukkige
en de verlatene bijstaat, in de kwade dag zal de Heer
hem redden. Ps. XL. I.

Hij heeft zijnen mond geopend om Gods woord te
verkondigen en de wet der goedheid bestuurde zijne
tong. S. Ps. R. 31. 26.

Mijne schapen heb ik geweid; de afgedwaalde
heb ik opgezocht; de zwakke versterkt en de getrouwe
van het kwaad behoed. Ezeco. XXXIV. 15. 16.

Het heeft den goeden God behaagd dezen waardigen
priester tot zich te roepen, welke lange jaren met
heiligen iever en veel vrucht aan de zaligheid der
zielen gewerkt heeft. Als onderpastoor en pastoor
te Everbeke heeft hij omtrent eene halve eeuw ons
het voorbeeld zijner nooit volprezene deugden ge-
geven.

Genadige Jesus geef hem de eeuwige rust.
7 jar. en 7 quard. afl.

R. I. P.

Everbeke, druk. Arm. Depessemier.