

Er is geene dood voor den rechtveerdige; zijn
afsterven is niets dan een overgang tot een
eeuwig en beter leven.

H. ATHAN.



TER ZALIGER GEDACHTENIS VAN

Mejufvrouw

Maria Sophia DE MOL

*Geboren te Dilbeek, den 13 Januari 1845, en
aldaar zeer godvruchtig overleden den 2 Meert
1916 voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.*

Vooral worden wij gerust gesteld door de
goede voorbeelden die zij gegeven heeft, en
door de levendigheid van haar geloof. Wij
herinneren ons hoe godvruchtig en deugdzaam
zij voor God leefde, en hoe zij, die ons nog te
vroeg ontnomen is, door zachtzinnigheid en
goedheid jegens iedereen uitmuntte. H. AUG.

Jesus maakt de stervenssponde
Zachter als een pluimen bed;
Op het kruis droeg Hij de zonde,
En zijn dood heeft ons gered.
Zou Hij mijn Verlosser heeten,
En niet weten wat ik lij?
Nee, Hij heeft mij niet vergeten,
In zijn Hemel roept Hij mij.
Jesus houdt bij mij de wacht,
In zijn armen sterf ik zacht.

*Lieve Zusters en Bloedverwanten, ik sterf
omdat het aldus den Heer behaagd heeft, maar
mijne vriendschap voor u sterft niet; ik zal u in
den hemel beminnen, zoo als ik u op de aarde
beminde; ondertusschen vergeet mij niet in uwe
gebeden.*

Bermhertige Heer Jesus, geef haar de eeuwige
rust.
(7 jar. 7 quadr. afl.)

R. I. P.

Drukk. J. Ceuppens Dilbeek.