



Voor haar is de zon ondergegaan voor het avond was. Sterven op 27 jaren ouderdom, hoe pijnlijk.

ZALIG AANDENKEN VAN

**Mw Anna, Maria, Joseph DE MOOR**

echtgenoot van

**Mr Arthur Taelman**

*geboren te Oudenaarde 13 April 1915, overleden te Merelbeke 7 Januari 1942, versterkt door de H.H.Sacramenten.*

Wij hebben rondom ons gekeken en de middels gezocht om haar te helpen : kunst en wetenschap, werden geraadpleegd, den Heer gesmeekt en gebeden voor hare genezing. De Allerhoogste had er anders over geschikt, hare taak was volbracht. Wij aanbidden Gods H.Wil, en onderwerpen er ons aan als vrome christenen; maar met 't hart vol droefheid

Zij was toch zoo goed, zoo liefdevol voor haar echtgenoot, zoo aangenaam aan hare ouders, broeders en zusters, zoo zacht, kalm, plichtvol en dienstvaardig. Iedereen beminde haar, omdat zij haar zelve wist te vergefen om anderen te bewilligen.

Van jongs af in de deugd opgevoed, kweeft zij voorbeeldig hare christene plichten, het H.Hart, onze goede Moeder Maria waren hare devotiën.

Mijn duurzame Echtgenoot, kort, zeer kort is onze vereniging geweest hier op aarde, maar groot en sterk uwe liefde, dank voor uwe duurzame genegenheid en aanhouden-de blijken van goedheid. Ik blijf u voort beminnen in den hemel. En gij mijne brave Ouders, aan wie ik zooveel te danken heb, die voor mij zoo uitstekend veel gedaan hebt, mocht de Heer u vergelden al de opofferingen die gij dag en nacht voor mij gedaan hebt. En gij mijne beminde Broeders en Zuster hoe zeer blijf ik u genegen. Bloedverwanten en Vrienden bidt voor mij.

Mijn Jezus, bermhertigheid.

100 d. afl.

De Akten voor de duurzame overledene 7 j. en 7 q. afl.

Druk. **V.d.STUYFT**, Merelbeke - **Tel. 160.87**