

Wij hebben altijd bemerkt dat zij die 't duurbaarst waren aan onzen Heer Jesus-Christus, grootere pijnen en moeilijkheden ondergaan hebben dan andere. H. Ther.

† BID VOOR DE ZIELRUST

van Mijnheer

Gustaaf-Ivo-Marie DE MOOR

echtgenoot van

Mevrouw ALICE REDELÉ

Geboren te AUDENAERDE, den 3 Mei 1858,
en er zeer godvruchtig overleden den 27 Mei 1937,
voorzien van de H.H. Sacramenten.

Lid van den Bond van 't H. Hert op Ste-Walburga.

Hij die U in hoogachting houdt, o Heer, is er van verzekerd, dat indien gij hem beproeft in zijn leven, hij zal gekroond worden; indien gij hem kwelt, hij zal verlost worden; indien gij hem kastijdt hij tot u zijn toevlucht zal mogen nemen; want na het tempeest, schenkt gij de kalme; na de tranen en zuchten, overlaadt gij met vreugde. Dat uwe naam, o God van Israel, gebenedijd zij in alle werken. Tobias III 21 22-23.

Onze betreurde overledene, was een diep overtuigde christen, man van geloof, van godsdienstigheid, van werkzaamheid. Op het H. Hart stelde hij al zijn betrouwen, Maria vereerde hij al de dagen van zijn leven. De H. Antonius telde hij onder zijn bijzondere beschermheiligen.

Na lang en veel geleden te hebben, sliep hij zachtjes in den Heer, om uit Gods handen, den loon zijner werken te ontvangen.

Mijne duurzame echtgenoot, die zooveel voor mij gedaan hebt in mijne zoo moeilijke ziekte, die mij dagen en nachten bijgestaan hebt als een engel, heb dank voor zoo groote goedheid; mijne duurzame kinderen die mij ten allen tijde zooveel liefde en genegenheid getoond hebt, mocht de Heer u rijk vergelden voor zoo vele blijken van aangekleefdheid. Gij mijne zusters, bloedverwanten en vrienden, blijft mij indachtig in uwe gebeden en gij mijn zoon, uitverkorene dienaar des Heeren gedenkt u mijner aan 't heilig Altaar.

Berhmertige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust.

7 j. & 7 q. afl.

De Akten voor den duurzamen overledene. 7 j. & 7 q.