

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS, AMEN.



BID GOD VOOR DE ZIEL

VAN

BERTHA - MARIA DE MOOR

ECHTGENOOTE VAN

Adhémar VAN OMMESLAEGHE

geboren te Bevere den 23 November 1888,

en godvruchtig

overleden te Bevere den 4 Augustus 1921,

versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Ik ben ziek geworden en er was niemand die mij helpen kon. PS. 106

Waarom, niettegenstaande zooveel zorgen, was mijne smart zonder verzachting, en mijne ziekte zonder genezing? — Omdat gij, o Heer, gehandeld hebt volgens uwen aanbiddelijken wil, tot heil en zaligheid mijner ziel. JESSEM. XV.

Alwie God dient is verzekerd dat, wordt hij beproefd in dit leven, hij ook zal gekroond worden; en wordt hij gekastijd, hij Gods barmhartigheid zal verwerven; na het weenen en zuchten, schenkt God in overvloed zijne vreugden. TOB. III.

Wilt gij den vrede, in uwe harten, in de huisgezinnen, in het land, bidt alle avonden den H. Rozenkrans. PIUS IX.

*Beminde Echtgenoot*; ik had gehoopt nog menige jaren met u te mogen blijven op deze aarde. De Heer heeft er anders over geschikt. Hij heeft mij geroepen in een beter oord, waar ik ons geliefd engelken heb teruggevonden; daar verwachten wij u, en daar zal er geen lijden, noch smart noch scheiding meer zijn. — En gij *beminde Moeder, Zusters en Broeders*, duizendmaal dank voor uwe overgrootte zorgen, uwe toewijding waarmede gij mij vooral in mijne laatste smartvolle dagen gedurig hebt omringd. — Dat God u beloone en u zegene. Blijft mij indachtig in uwe gebeden.

Allerheiligste Hert van Jesus, bescherm onze huisgezinnen. 300 d. afl.

R. I. P.

Wed. Wattyn-Rohaert, Bevere.