

H. HERT VAN JESUS, ONS TOEKOME UW RIJK.
300 d. afl.



Ter Zalige Gedachtenis

VAN

MARIA-VIRGINIA DE MOOR

DOCHTER VAN WIJLEN LEO

EN ROSALIA IMPENS

geboren te Westrem, den 21 April 1874

en aldaar godvruchtig overleden

na een langdurige en smertelijke kwelling

den 27 Maart 1926

versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.



In de vrees des Heeren geleefd hebbende, is zij
in vrede gestorven. TOB. XIV. I.

De dood der rechtveerdigen is kostelijk voor het
aanschijn des Heeren. Zij is de verlossing van alle
kwellingen en smarten, de overgang tot den He-
mel en het begin van een onuitsprekelijk en altijd-
durend zalig genot. GREG. NAZ.

o God, hard is de slag die ons treft, doch midden
onzer tranen roepen wij tot U met een christen hart
en een christen gemoed: «o Vader, uw H. Wil
geschiede.»

Beminde Broeders en Zusters, hebt dank voor
uwe liefde en moederlijke zorgen mij bewezen in
mijne langdurige kwelling. De Goede loone er U
voor. Weent niet om mijne dood, ik ben nu ver-
lost van mijne pijnen en mijne smarten en ik ga
naar den hemel waar er geene tranen noch pijnen
zijn. Vaartwel, weldra zien wij elkander weder.
Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

Drukkerij L. Verbaere-De Grootte, Wetteren