

Diep betreurde Moeder. uw afsterven dompelt ons allen in de diepste droefheid... al onze vreugde is in bitter geweest veranderd. [Klaagl. 25]



BID VOOR DE ZIEL VAN

MARIA STEFANIA DE MOOR

*geboren te Massemen-Westrem, den 14 October 1851.
en godvruchtig overleden te Wetteren, den 20 Septem-
ber 1927, voorzien van de HH. Sacramenten
der Stervenden.*

Haar ouderdom was stil en gelukkig : met innige voldoening mocht zij terugblikken op een deugdzaam verleden : op een leven van werken en zorgen van opofferen en zelfvergeten, van plichtvervulling voor God en toewijding voor haar huisgezin. Zij leefde te midden harer zoo duurbare kinderen, wier liefde en eerbied voor haar als met de jaren aangroeide... en zij stierf weg te midden hunner tranen en gebeden, maar beladen met schatten en verdiensten voor haar heilig leven en haar verduldig lijden.

Kostbaar is in Gods oogen de dood der rechtvaardigen ! Kostbaar als het einde van den arbeid, als de deur des leves, als het begin der zaligheid. [Ps XV. 15.]

Vaat twel! mijne teërgeliefde Kinderen en Kleinkinderen, Bloedverwanten en Vrienden, ik dank u om uwe teedere genegenheid en liefderijke zorgen. Ik was toch zoo gelukkig te midden van U. Maar Gods wil geschiede... Leeft altijd zoodanig dat wij eens al te samen mogen vereenigd zijn in den hemel om nooit meer te scheiden. Vergeet mij niet in uwe gebeden.

Jezus-Maria-Jozef. (7 j. en 7 quadr. afl.)

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)

Drukk. C. Clerick, Wetteren.