

Gelukkig die het uur zijner dood gedurig
voor oogen heeft en zich alle dagen bereidt
om te sterven.

Thom. A Kemp.

BID VOOR † DE ZIEL

van *Mijnheer*

ADOLF DEMORRE,

*geboren te Everbeek, den 10 Mei 1855 en er
godvruchtig overleden den 22 Januari 1943.*

voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Zijn goedheid, zijn voorkomende handelwijze
maakten hem minzaam en won hem vele vrienden.
Bemind door God en de menschen zal zijn
aandenken in zegen zijn. Eccl,

Een hooge ouderdom is een zegen; hij geeft
den mensch ruimen tijd om zich voor te berei-
den tot een zalig sterfuur. Deze man was dan
bereid om deze aarde te verlaten en om op te
gaan naar zijn Schepper en Verlosser. Job.

Zijn dood was de weergalm van zijn leven;
vol hoop in het gerecht des Heeren, sloot hij
rustig de oogen. H. Ans.

Duurbare ZUSTER en Bloedverwanten, ik
dank u voor de zorgvuldigheid waarmede gij
mij altijd verpleegd hebt. God is vrijgevig en
getrouw; Hij zal u overvloedig belooning ge-
ven, omdat gij uw broeder en uw steun be-
mind hebt volgens zijn gebod.

H. Franc. Ger. en Eccl. 7, 29.

*Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust
7 j. en 7 q.*

*Jezus, Maria, Jozef, dat mijn ziel in vrede
ruste 300 d. afl.*

Everbeek druk. Depessemier Vanderdonckt