

Zij was ons zoo lief als het licht onzer oogen... Oh Heer, Gij hebt ze ons zoo vroeg ontnomen?.. Met haar is al onze vreugde ten grave gedaald maar uw heilige wil geschiede!



Zij was de voorbeeldige kristene vlaamsche vrouw : een teedere echtgenoot en eene liefderijke moeder. Haar handel en wandel was rechtschapen en minzaam en hare zachte inborst verwierf haar de algemeene achting.

Armen en noodlijdenden vonden bij haar steun en troost en met recht mag men haar de woorden van 't heilig schrift toepassen : « Zij heeft haar brood in ledigheid niet geëten en haar huis met wijsheid bestuurd ».

Het beliefde den Heer haar met eene pijnlijke en ongeensbare ziekte te beproeven. Droevige dagen en bange nachten heeft zij doorleefd. Zij verdroeg haar pijnlijk lijden in vereeniging met het bitter lijden van onzen Zaligmaker en meermalen daags viel het van haar lippen : « Mijn God alles voor U » en « Heer uw heilige wil geschiede ».

Mijn duurzame echtgenoot, gij weet hoe vurig ik u bebind heb en hoe gaarne ik nog eenige jaren aan uwe zijde zou geleefd hebben. Maar ween niet... voor ons, die gelooven in de verrijzenis des Vleesches en het eeuwig leven, is het geen vaarwel maar een blijde weerzien in den hemel. Heb dank voor de zorgen en liefde die gij onvermoeid in mijne pijnlijke ziekte hebt bewezen. Vergeet mij niet op aarde, ik zal voor u bidden bij den Heer.

Mijne lieve kinderen, mijn hart is zwak geworden door liefde en zorg tot u. Vergeet niet wat ik u gezegd heb wanneer gij rond mijn ziekebed geschaard waart : Bemin God bovenal, wees vrome kristenen, eerlijk in handel en wandel en maak van uwe huisgezinnen ware vlaamsche kristene familiekringen gelijk gij bij uwe ouders hebt gezien.

Mijn broeder en mijne zusters, gij vooral die uw leven den Heer hebt toegewijd, bidt voor mij en gedenkt mij in uwe vurige kommuniën.

Gij allen die zoo lange jaren met ons hebt meegewerkt en omgang met mij gehad hebt, dank voor uwe goede diensten en uwe liefde.

Alle mijne vrienden, gedenkt mij in uwe gebeden en tot weerziens in den hemel.

Jezus, Maria en Jozef, ik geef u mijn hert, mijn ziel en mijn leven.

Zoet Hert van Jezus, wees mij bermhertig.

Men bidde de vier akten.

---

Sottegem, drukk, Haegeman-Cousy.