

Een erekroon zijn de hooge jaren, die op den
weg der gerechtigheid gevonden worden. (Spr.)

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Anna - Maria De Mulder

echtgenootte van

Mijnheer Octaaf VAN HEGHE

geboren te Ophasselt, den 6 November 1860, en
godvruchtig overleden te Schendelbeke,
den 6 Januari 1943.

Gesterkt door de laatste HH Sakramenten

Zij was lid van den bond van het H. Hart.

De dood is de overgang van den arbeid tot de
rust, van het ballingschap tot het Vaderland. Wij
zijn hier als reizigers op aarde en onze dagen zijn
maar als een voorbijaande schaduw; al berijken
wij den hoogen ouderdom van tachtig jaar, toch is
het leven kort in vergelijking met het eeuwige
leven hierna.

De duurzame overledene was begaafd met de
beste hoedanigheden naar hart en ziel. Zij was
eene deugdzame echtgenootte voor haar man, de
waakzame moeder voor hare kinderen, de zorgza-
me vrouw voor haar huisgezin maar bovenal god-
vruchtig en gansch onderworpen aan Gods wil.

Duurbare echtgenoot, beminde kinderen en
kleinkinderen, hebt allen dank voor al de goede
zorgen en de blijken van genegenheid die gij mij
gegeven hebt op aarde. Vergeet het voorbeeld van
moeder niet, blijft den Heer getrouw, helpt en
troost malkander en vergeet mij niet in uw gebe-
den.

Bermhertige Jezus, geef haar de eeuwige rust
300 d. afl.

Uitg. Schuttyser, Koster, Schendelbeke. 1722