

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. AMEN!

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

LEOPOLD DE NAEYER

zoon van

Gustaaf en Victorine VAN DEN DAELE

Geboren te ELST, den 15 Maart 1906 en aldaar
godvruchtig overleden den 10 December 1941.

Versterkt door de Genademiddelen O. M. de H. Kerk.

Lid van de Confrerie van het H. Hart, den Bond
der Xaverianen en andere Genootschappen.

Wij hebben rondgezien en geene hulpmiddelen gevonden. Wij zochten en niemand kon ons helpen, wij hebben U. o Heer, verlenging zijner dagen gevraagd en Gij hebt ze verlengd in der eeuwigheid, Eccl. XX

Om martelaar te zijn heeft men noch zwaard, noch vuur nodig, het is genoeg verduelig te zijn in het lijden.

H. Greg.

Dit dient terecht gezegd van dezen braven jongeling die ons werd ontnomen in den bloei zijner jaren, die door zijn deugdzaamheid, vroomheid en kinderlijke verkleefdheid 't geluk zijner ouders uitmaakte, die te midden zijner kwellingen en ondanks de onverbiddelijke kwaal die hem ten grave brengt, voor iedereen een levend voorbeeld was van kristene verdueligheid. want nooit ontsnapte een klacht aan zijn beangstigd hart en benauwde lippen, geen mensch nochtans kon ooit beseffen hoe pijnlijk het lijden was van deze brave jongeling.

Beminde Ouders. Broeders, Zusters en Bloedverwanten, die gedachten moeten u troosten aan den boord van het graf. hierboven zal ik voor u bidden. nooit vergeet ik uwe liefde en genegenheid in mijn ellende noch de ontelbare zorgen en slapeloze nachten voor mij doorgemaakt. Ik vraag u een laatste gunst een betrouwvol gebed.

Mijn Jezus barmhartigheid. 300 dag. afl.

Druk, — Van Nedervelde, Elst.