

Zalig zijn zij die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.

† ZALIGE GEDACHTENIS †

van Jufvrouw

Madeleine-Valerie De Nayer

dochter van Mijnheer

Eugenius en Mevrouw Helène Lafont,

Leerlinge aan de Normalschool te Ronsse

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw. Lid der meisjespatronage en van de Confrerie van O. L. Vr. van Deynsbeke.

geboren te Sottegem den 12 Februari 1908 en godvruchtig overleden te Ronsse den 14 Dec. 1924, versterkt door de HH. Sacramenten.

Diep godvruchtig, verstandig in hare gesprekken, lieflijk en minzaam in haren omgang, zoo hebben wij haar gekend deze wier vroegtijdige dood wij nu betreuren, ook was hare ziel aangenaam aan God en daarom, heeft de Heer zich gehaast haar te trekken uit het midden der ongerechtigheden.

(Sap. IV. 14)

Gelijk de sneeuw versmelt bij 't vuur der eerste zon, Zoo smolt ook hare jeugd als nauw de lent' begon ;
Ons leven hier 's niets ! Doch heilvol is haar lot,
Die, wen haar uur er is, het uur gesteld door God,
Vertrouwend haren blik ten hemel op mag slaan
En zeggen : «Heer ik kom !» Geen hopeloos getraan
Gestort dus op het graf van deze die wij minden!
Ginds, boven 't sterrenheir, zult ge eens uw lieveling vinden.

Hoe zalig is 't al vroeg het nietig stof te derven,
Om eeuwig in Gods schoot de vreugd en't leven t'erven

Beminde *Ouders, lieve Zuster*, hebt betrouwen op God, ik leef nu in den hemel en zal er voor u bidden in afwachting van er met u allen vereenigd te zijn.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

Dr. De Keyser en Schautteet, Sottegem