

Wij verliezen in haar eene deugdzaame echtgenoot en teedere moeder en wij allen beweenen hare dood.

† BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER †

MEVROUW

BARBARA DE NEEF

ECHTGENOOTE VAN

MIJNHEER PETRUS VAN DER STEEN

Lid van de Broederschappen der H. Barbara,
der H. Moeder Anna, van de Voortplanting des Geloofs
van den wekelijkschen Kruisweg

en van den Gedurigen Eeredienst van St-Jozef,

geboren te Ste-Catharina-Lombek den 18 Augustus 1852 en na eene kortstondige ziekte zeer godvruchtig overleden te Sint-Martens-Bodeghem, den 22 Februari 1927, voorzien van de laatste HH. Sacramenten.



Zij was waarlijk eene voorbeeldige en christelijke moeder, tusschen hare dagelijksche bezigheden vond zij den zoetsten troost in het gebed en haar grootste behagen bestond in het getrouw vervullen van hare christelijke plichten. Naar het voorbeeld van haren goddelijken Meester was zij vol medelijden voor arme en noodlijdende menschen, daarom zal zij den grootsten loon genieten bij den goeden God die gezegd heeft : « Zalig zijn de barmhertigen want zij zullen barmhertigheid verwerven. »

Bemide Echtgenoot, ik had den Heer zoo vurig gesmeekt om mij nog voor eenigen tijd de gezondheid te laten om u met mijne zorgen bij te staan in uwe bange ziekte, doch de goede God heeft mij tot zich geroepen. Nu ik niet meer ben, bemide Kinderen, en uw zieke vader mijne zorgen thans moet ontberen, zult gij voortgaan met hem met kinderlijke liefde en zorgen te omringen. Ik weet, mijn scheiden valt u nu dubbel pijnlijk, doch de goede God zal u opbeuren. Gaat voort op den weg U door uwe ouders aangewezen en eens zullen wij voor altijd vereenigd worden in den hemel.

Bloedverwanten en Kennissen, bidt voor mij.

St-Martens-Bodeghem, Evarist Hellinckx