

God schenke zijne ziel rust en vrede, en aan de diepbedroefde familie christelijke gelatenheid in de groote beproeving welke ze heeft doorstaan.



**BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
Richard - Leopold DE NEEF**

Weduwnaar van Maria-Juliana PLAS,
Echtgenoot van Hortensia LEYSSENS,

GEMEENTERAADSLID

Lid van de Voortplanting des Geloofs, van de Fanfare "Sint-Rumoldus," den Oudstrijders- en Oudsoldatenbond en van den Boerenbond,

geboren te Schepdael, den 13 December 1897 en aldaar godvruchtig overleden den 21 September 1936, voorzien van de Heilige Sakramenten der Stervenden.

Sneller dan de draad door den wever, zoo zijn mijne dagen afgesneden, zij zijn heengevlogen zonder mij eenige hoop op genezing te laten.

In het midden mijner dagen daal ik neder in het killige graf ; in den bloei des levens moet ik allen verlaten die ik zoo vurig beminde en die mij met de liefderijkste zorgen omringden ; dit offer is zwaar en pijnlijk, doch niet onze wil, o God, maar de Uwe geschiede !

Allerliefste echtgenoot, groot is uwe droefheid en zwaar is de taak die ik u overlaat, maar richt uw treurigen blik naar boven, naar den hemel ; vandaar komt hulp en troost, vandaar ook waak ik met u op onze teergeliefde kinderen.

Vaartwel beminde kinderen, blijft moeder beminnen, groeit op in de vreeze en de liefde des Heeren en God zal u genadig zijn.

Beminde schoonmoeder, ssoonbroeders, schoonzusters, bloedverwanten en kennissen, gedenkt mijne ziel in uwe gebeden.

Zoet Hert van Maria wees mijne zaligheid ! 300 d. afl.

R. I. P.

Lijkdienst en begrafenis : Donderdag 24 September 1936, om 10 uur, in de parochiale kerk van Schepdael. De dertigsten de volgende dagen.

Drukkerij Van Lint, Schepdael