

Wie God vreest, moet de dood niet vreezen, want zij
zij zal hem eene bron van geluk zijn. ECCL. 13.



Bid voor de ziel van zaliger
Joanna Cath. DE NEF

weduwe van
Petrus Joannes VAN DEUN
echtgenoot van
Constantinus SELS

Lid van den Bond der Dienaressen van 't H. Hart
en van den wekelijkschen Kruisweg.
Geboren te Oelegem den 28 Sept. 1857, godvruchtig
overledente Westmalle den 3 October 1912.

Voorzien van de H.H. Sacramenten.

Welke zoete vertroosting van eene moeder, in het uur
der dood te mogen denken, dat zij behoorlijk al hare
plichten heeft volbracht en dus sterft gesterkt door allen
godsdiensttroost, omringd van haren echtgenoot en kin-
deren, die haar allen evenzeer beweenen, omdat zij we-
ten dat zij er allen gelijkelijk van bemind werden.

FÉNELON.

Beminde echtgenoot en kinderen, weest niet bedroeft
zooals zij die geene hoop hebben, wij zullen elkander
weerzien in den hemel. Intusschen smee ik u, door on-
zen Heer Jezus-Christus, en door de liefde van den H.
Geest, dat gij mij dagelijks zoudt ter hulp komen door
uwe gebeden.

Genadige Heer Jezus, geef haar de eeuwiger rust.
(100 dagen aflaat.)

Zoet hert van Jezus, laat mij U altijd meer en
meer beminnen. 300 dagen afl.

Gelief dikwijls te lezen tot lasenis harer ziel
akten van Geloof, Hoop en liefde. Afl. 7 j. en 7 q.

Zij ruste in vrede. Amen.

Drukk. Fr. Wouters, Oostmalle.