

Gelukkig de mensch, die dagelijks bereid is om te sterven.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

**Franciscus DE NEVE,**

WEDUWENAAR VAN

**Ursula Van Cauwenberge,**

*geboren te Sarlardinghe, den 7 December 1832  
en aldaar schielijk overleden  
den 10 Oktober 1913.*

Eene groote ervarenheid is de kroon der ouden, en de godvreesendheid is hun luister.

ECCL.

Wat is de dood! als het uittrekken van een gewaad. Het lichaam toch omgeeft de ziel als een kleed, en als we dit voor een tijd hebben uitgetrokken, zullen wij het heerlijker hernemen.

H. CHRYS.

Bemide kinderen, bloedverwanten en vrienden, plotseling heeft de dood mij geraakt, doch ik sterf gerust Den goeden strijd heb ik gestreden, het geloof bewaard, God gevreesd, de zonde gevluht, de wet Gods bemind en de voorschriften zijner kerk. Christus die mij geroepen heeft, heeft gezegd: Al die mij zal beleden hebben voor de menschen, dien zal ik ook bekennen voor mijnen Vader die in den Hemel is. Vertrouwt u dan over mijn afsterven en bidt voor mij.

Bermhertige Jesus, geef de ziel der overledenen de eeuwige rust. Amen. 7 jar en 7 quard. aal.

R. I. P.

.....  
Everbeke, druk. Depessemier.