

Kostbaar is in Godes oogen de dood der rechtvaardigen.

Ps. 115. 15.



Godvreezend en geregeld in zijne zeden, zachtzinnig en vriendelijk zoo hij was jegens eenieder, werd er ook niemand gevonden die iets kwaads te zijnen laste had in te brengen. Hij mocht uitroepen met den H. Paulus : Onze roem, die is de getuigenis onzes geweten, dat wij in deze wereld geleefd hebben in eenvoudigheid onzer herten en in de rechtzinnigheid Gods. Judith. en II. ad. Cor.

Hij was een overtuigde katholiek en brave christen. Sedert ruimen tijd was zijne gezondheid ondermijnd en alhoewel zijne krachten het hem nauwelijks toelieten, kwam hij nog zelf zijnen Paschen houden in zijne lieve kerk, Hij kende zijntoestand en toch zoo was hij altijd dezelfde opgeruimde man. De woorden : 't is Gods wil, lagen op zijne lippen.

Hij vervulde stipt zijn ambt en was altijd bereid om de menschen te helpen : niemand kwam tot hem zonder bijstand of ten minste een goed woord.

De goede vriend ontsnapte ons bijna op 't onverwachts ; bereid was hij voor zijnen Heer en Meester te verschijnen !

Dierbare Echtgenoot en Bloedverwanten stelpt uwe tranen en bidden wij voor elkander, opdat wij allen eens mogen vereenigd zijn in ons hemelsch Vaderland, alwaar de dood ons niet meer scheiden zal en wij eeuwige rust en bijstand zullen genieten.

Apor.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.

(300 d. aft.)

H. Franciscus-Xaverius, bid voor hem.

(300 d. a.jl.)

R.

I.

P.