

Gelukkig de dienaren, die de Heer bij Zijn komst
wakende zal vinden! (Luc. XII 37).



TER ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

Maria-Clementia DE NEVE

Echtgenootte van Mijnheer

Benedictus DE MEYST

geboren te Erembodegem, den 4 November 1877
en aldaar overleden, den 31 Januari 1946
versterkt door de troostmiddelen van onze Moeder
de H. Kerk.

De ouderdom is een eerekroon, voor die wel heeft
geleefd. Gelukkig is het leven der ware kristenen eene
onverpoosde voorbereiding tot de dood. *H. Paulus.*

Zij was in ons midden het ware voorbeeld der kris-
tenen vrouw, Teedere en verkleefde echtgenootte, bewon-
derenswaardige moeder, vol geloof, godsdienstig en
eenvoudig, is zij waardig in het geheugen der recht-
vaardigen te leven. *Sap. II.*

Mijn dierbare Echtgenoot, lieve Kinderen, beminde
Schoonkinderen en Kleinkinderen, Zuster en Broeders,
Schoonzusters en Schoonbroeder, hoe pijnlijk is het zoo
schielijk afscheid, doch mijn trouwe liefde leeft voort
in de blijde gedachtenis aan ons samenzijn.

Beminde Familieleden, ik dank U voor de vriend-
schap waarmede gij mij omringd hebt. Draagt steeds
mijne herinnering in uw hart en gedenkt mij in uwe
gebeden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300. d a.
Heer, geef haar de eeuwige rust. Amèn!

*De plechtige lijkdienst, gevolgd van de begrafenis
in de noodkerk van Erembodegem, Maandag 4 Febru-
ari, te 9 uur. Vergadering ten sterfhuize. Geeraards-
bergschen steenweg 74, te 8.30 uur.*

Drukkerij Van Schuylenbergh, Aalst.