

Het lijden is een trap naar den Hemel.

BID VOOR † DE ZIELERUST

van Mevrouw

Maria Cordula DE NEVE

weduwe van

Frans WALRAEVENS,

geboren te Sarlardinghe, den 4 Februari 1861 en
er godvruchtig in den Heer ontslapen
den 2 Oogst 1923.

Versterkt door de HH. Sakramenten.

Het lijden van den tegenwoordigen tijd is van geen
tel, vergeleken bij de toekomstige heerlijkheid, die
in ons geopenbaard zal worden. Rom. VIII 13

Gij hebt, o Heer, mijn zuchten verwisselt met
vreugde. *Psalm 29.*

Zij was eene teedere en liefdevolle moeder, en
aan hare kinderen laat zij degelijke beginselen en
kristelijke deugden achter. H. Franc van Sales.

Mijn duurbaarste kinderen, vergeet de zuchten
van uwe moeder niet; gedenkt dat gij zonder haar
niet zoudt geboren zijn. *Eccl. VII* Legt u de plicht
op tot rust van mijne ziel te bidden. *H. Joan Chr.*
Dient den Heer met oprechtheid, en zoekt te doen
wat hem aangenaam is *Tobias XIV 5*

Want wij zijn kinderen der Heiligen. Zegt toch
niet; wij blijven alleen!

Steunt elkander door het standvastige goede
voorbeeld; God zal u niet verlaten, nu gij meer
steun behoeft, en Onze Lieve Vrouw van Altijddu-
renden Bijstand zal voor u ten beste spreken. Ook
uw vader en moeder zullen over u waken, en op
wachten hierboven, waar nooit een traan vloeit,
waar wij samen weer zullen gelukkig zijn voor
altijd

H. Hart van Jesus ik vertrouw op U.

300 d. afl

Zaligmaker der wereld, ontferm U onzer

.....
Everbeke druk. Depessemier-Vanderdonckt