

Zij sterven niet de veldsoldaten  
Die thans zoo talrijk ons verlaten !  
Zij leven eeuwig in ons hart  
In lief en leed in vreugde en smart !



ZALIG AANDENKEN

van Mijnheer

**JULIAAN DENIE,**

soldaat bij het Belgisch leger,

geboren te Nederbrakel den 25 Juli 1891  
en gesneuveld op het veld van eer  
te West-Vleteren den 6 Juni 1916.

Lid van 't Broederschap van den H. Franciscus-  
Xaverius en der Katholieke Jonge Wacht.

Zoon van Frans en Sidonie Machtelinckx.

O lieve JULIAAN, reeds lang zijt gij uit ons  
midden, doch uw beeld rijst even frisch voor  
onze oogen en blijft steeds in 't geheugen.

Daar staat gij nog, goedhartige, bevallige,  
brave jongen ! Lamer tevreden, nooit misnoeg !,  
met eenen zachten glimlach om de lippen die van  
stille en goede inborst sprak.

Voorbeeldige zoon, echt toonbeeld, verkleefde  
broeder, edelmoedige vriend, vaarwel, rust in  
vrede met uwe ontelbare wapenmakers. Ont-  
vang het loon der martelaren, d'onsterfelijke  
kroon, d'eeuwig e zegepraal.

Lieve Ouders, Broeders en Zusters, stort geen  
tranen meer over mij, ik ben den goeden dood  
gestorven. Niet onbereid, want ik had mijn einde  
gedurig voor oogen en was immer gereed om  
voor mijnen Rechter te verschijnen. Nogthans  
moest er iets te kort schteren voor den losprijs  
mijner ziel, bidt en doet goede werken. Op de  
aarde zal ik u nooit meer zien, tot hierpoven ik  
denk aan u allen.

Zoet hart van Maria, wees mijn heil.

300 dagen afluat

Druk. Ern. Van Hauwermeiren, Geeraardsbergen.