

Geloofd zij Jezus-Kristus !

Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

EMIEL DENIE

weduwnaar in het eerste huwelijk van Mevrouw

Maria-Cordula DEKEGELAIRE

en in het tweede huwelijk van Mevrouw

Maria-Constantia HEYLENS

geboren te Nederbrakel den 24 April 1859,
en er godvruchtig overleden den 17 November 1937,
versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Wie God vreest moet den dood niet vreezen,
want hij is de oorsprong en het begin van het
andere leven. (Eccl. 1,13)

Wij zijn als vreemdelingen en reizigers op
aarde zooals onze voorvaders het geweest zijn.
Onze dagen zijn als de schaduw voorbijgegaan en
wij verblijven hier slechts een oogenblik.
(1 Paul. 29.)

Een hart dat leedwezen heeft en zich vernedert,
zult gij, o God, niet versmaden. (Ps 50)

Hij was verduelig te midden van zijn lijden ;
de wil des Heeren was ook zijn wil ; in God alleen
stelde hij al zijn vertrouwen.

Duurbare kinderen, toont mij voortdurend uwe
liefde door veel voor mij te bidden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
(7 j. en 7 quadr.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.
(7 j. en 7 quadr.)

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel