

In de schaduw van uw kruis wil ik rusten o Heer.



## BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

# JAN-BAPTIST DENIE

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

## THERESIA ROELAND

Geboren te Nederbrakel  
den 15 Mei 1863, en aldaar godvruchtig overleden,  
den 17 Augusti 1925,

*Versterkt door de HH. Sakramenten.*

Hij was lid van 't genootschap  
van het H. Sacrament, van Franciscus-Xaverius, van  
de H. Barbara en van den Bond van 't H. Hert.

Dierbare zielen, als het lijden u treft, zegt dan :  
« Jezus gaat voorbij » en haast u dan tot Hem. Laat  
Hem niet gebogen onder dien last. Strekt uw armen  
uit, biedt uw schouderen aan en helpt Hem dien last  
te dragen. Om geholpen te worden komt Hij tot u.  
Tracht dus zijn woord te verstaan : « Zoo iemand na  
mij wil komen, hij neme zijn kruis op en volge mij ».

En waarheen zal hij de ziel brengen ?

Hij zal ze leiden tot op den calvarieberg, die ook de  
berg, der acht zaligheden is.

Die gedachte heeft den dierbaren overledene bij-  
zonder opgebeurd op zijn lijdensbed : in voorbeeldige  
verduldigheid heeft hij om Gods wille zijne smarten  
verdragen.

Dierbare Echtgenoot, kinderen en bloedverwan-  
ten, vaart allen wel. Dat de goede God steeds over  
u wake. Blijft mij steeds gedenken in gebeden en  
communiën. Tot weerziens in den Hemel.

Mijn Jesus barmhertigheid. 100 dag. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, druk. Jos. Radys-Galle en zonen