

Hoe gelukkig zijn zij, O Maria, die geern Uwen
Naam aanroepen, zij zullen niet vreezen bij het
naderen der dood.

H. Bern.



Bid voor de Ziel

VAN

ROSALIE DENIE

WEDUWE VAN DEN HEER

Jan-Baptiste VANKEAKHOVE

Geboren te Nederbrakel

Den 9 September 1822 en aldaar overleden

Den 13 December 1903

VERSTERKT DOOR DE III. SAKRAMENTEN.

De ouderdom is eene eerekroon als zij gevonden
wordt op den weg der gerechtigheid.

Mijne krachten zijn uitgeput, mijne dagen zijn
geëindigd: er blijft mij niets over dan het graf..
Verlos mij, o Heer, en red mijne ziel volgens uwe
barmhertigheid. Job. VIII. Ps.

In mijn hartzeer heb ik den Heer aanroepen,
en tot mijnen God heb ik verzucht: en van uit
zijn heiligen tempel heeft Hij mijne stem ver-
hoord: en mijn geroep is zijne ooren binnen ge-
drongen. Ps. XXVII. 7.

Zij was eenvoudig en oprecht, vreesde God en
week af van het kwaad. Job. 1.

Wees mijn lot indachtig, want zoo ook zal het
uwe zijn: — Ontfermt u mijner, gij ten minste,
mijne Vrienden

Zoete Herten van Jesus en Maria, weest mijn
toevlucht. (300 dag. afl.)

Mijn Jezus barmhertigheid! (100 dag. afl.)

R.

I.

P.