

De gerustheid der ziel bij het naderen der dood, is het begin der belooning van den rechtvaardige.

H. Greg.

Bid voor de † ziel van

**ROSALIE DENOOSE,**

*weduwe van*

**François Van Helleputte,**

*geboren te Zarlardinghe, den 14 April 1864 en  
overleden te Everbeek, den 24 April 1943.*

*voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden*

Zij had bij iedereen een goeden naam, omdat zij God grootelijks vreesde en niemand sprak van haar eenig kwaad.

Judith 8, 8.

Van uit deze ellendige wereld heeft de dood haar de haven der zaligheid binnengeleid ; zij is voortaan vrij van al het lijden, van al de smarten, die zij met veel verduldigheid en onderwerping aan den goddelijken Wil verdragen heeft.

H. Ephr.

Gelijk Job heeft zij gezegd : zoo wij alle weldaden van God ontvangen hebben, waarom zouden wij ook niet het lijden uit zijn handen aavaarden ?

Job 3, 10.

Bemide kinderen en kleinkind, geliefde bloedverwanten, die mij op aarde zoo dierbaar waart, ik smeeek u bij Onzen Heer Jezus-Christus dat gij mij bijstaat in uw gebeden voor mij tot God.

Rom. 15, 30.

*Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust.*

*7 j en 7 quad.*

---

*Everbeek, druk A. Depessemier P. C. 5127*