

T' is een heilzaam gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hunne schulden ontslagen worden

II Mach. XII 46

Bid voor de †                      ziel van

## REMI DENOOZE,

Geboren te Ghoy. den 10 Januari 1861 en overleden te Lessen den 9 November 1935

Versterkt door de HH. Sakramenten.

*Lid van 't Genootschap van den H. Franc, Xav,  
den Bond van 't H Hart en de Confrerie  
van de H. Barbara.*

Onze dierbare overledene was een goede, voorbeeldige kristene; hoe pijnlijk ook het smartelijk ongeluk zij dat hem zoo onverwachts aan onze genegenheid ontrukkt, hoe troostelijk toch voor ons te herinneren hoe stichtend hij in ons midden leefde, hoe nauwkeurig in 't vervullen zijner christene plichten, in 't beoefenen der deugden, hoe nauwgezet oppassend in 't naderen tot de H. Sacramenten, in 't naleven zijner verplichtingen als lid van den Bond van 't H. Hart en andere godsdienstige vereenigingen.

Zijne vurige godsvrucht tot Maria, was zijn troost gedurende zijn leven, zijne kracht zijne standvastigheid in de deugd; zij was voorzeker ook zijn hoop in de uur des doods; Maria weet ter gepaste uur hare gelietden te roepen; zalig degenen die leven en sterven onder de bescherming van Maria.

Dierbare Zuster, bloedverwanen en vrienden weest niet troosteloos... ik sterf niet maar ga nu tot een beter leven: de hemel is mijn vaderland geworden; het eeuwig geluk der zaligen mijn aandeel. Leef ook voortaan, vervuld met dezelfde onvergankelijke hoop; bidden wij voor elkander en weldra zullen wij elkander wederzien in eeuwigheid bij God,

Heer, geef hem de eeuwige rust, dat het eeuwig licht hem verschijne.

R.

I.

P.

---

verbeke. druk. Depessemier Vanderdonckt