

Kom nu, bruid van Jezus-Christus, ontvang de kroon die de Heer in eeuwigheid voor u bereid heeft. (Lit.)

BID VOOR † DE ZIEL

van

Eerwaarde Moeder Agnes

(Juffrouw Rachel DE PAEPE)

Rustend schoolhoofd vereerd met de Burgerlijke Medalie van 1e Klas en de Herinneringsmedalie.

geboren te Melle, 9 November 1883, getreden in het Klooster der Zusters van Maria en Jozef te Geraardsbergen, 22 December 1904, gekleed 7 Maart 1905, geprofest 1 April 1906, Overste in het klooster te Meerbeke, 22 April 1933, overleden te Meerbeke, 7 December 1950, versterkt door de H. H. Sakramenten.

In haar jeugd was zij op haar hoede tegen de strikken van de wereld en verzaakte zij edelmoedig de aardse vermaken. Zij verdiende door de onschuld van haar leven en de zuiverheid des harten een der geliefde bruiden van Jezus te worden. Na haar heilige professie mocht zuster Agnes haar vurige betrachtting voldoen: goed doen aan de zielen.

Veertig jaren gaf zij de volle maat van haar toewijding in het onderwijs en de opvoeding der kinderen van de meisjesschool van Meerbeke, en als overste in het bestuur van haar klooster. Ook de bevolking kon steeds beroep doen op haar liefdevolle medehulp. Zij volhardde tot het einde toe in de behartiging van alle plichten van staat. Haar aandenken blijft in zegening.

De wereld en haar ijdelheden heb ik met voeten getreden, uit liefde tot mijn Heer en Zaligmaker Jezus-Christus, dien ik aanschouw, dien ik bemin, in wien ik geloofd heb. (Lit.)

Bemide Medezusters wiens geluk ik steeds betracht heb, vergeet mij niet. Bemide kinderen en goede mensen van Meerbeke schenkt mij de hulp uwer gebeden. Gij vooral bemide Familie en mijn Broeders, Priesters des Heren, weest mij indachtig aan 't heilig altaar.

Jezus, Maria en Jozef, verlicht ons, helpt ons, redt ons. (300 d.)

.....
Drukk. A.Beckmans-Coulon, Meerbeke.