

Zij is ten hemel opgevaren,  
waar zij gaat Jezus te ontmoet  
bij 't koor der maagdenscharen,  
en liele blanken stoet!



## BID VOOR DE ZIEL

van de Eerweerde

# ZUSTER MARIA - MARINA

in de wereld

## ALFONSINE DE PESSEMIER

Geboren te Nederbrakel, den . . . 9 Sept. 1887

In het klooster getreden den . . . 29 Mei 1916

Gekleed den . . . . . 10 Augustus 1916

Geprofest den . . . . . 13 Augustus 1917

Overleden te Machelen den . . . 26 October 1929

*Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden*

Zij was de oprechte kloosterzuster, bezielde met waren tever voor de glorie van God en de zaligheid der zielen. Zij heeft zoo wel begrepen en in het werk gesteld de woorden van den Goddelijken Zaligmaker die zegt in het Evangelie: «Alwe om mijnen 't wille, en ouders, en broeders, en zusters, de vergankelijke goederen der aarde en de ijdele vermaken der wereld zal vaarwel gezegd hebben, zal het honderdvoudige bekomen en het eeuwig leven bezitten.»

Met liever en getrouwheid heeft zij den Heer gediend, als ware kloosterzuster gesticht en andere tot voorbeeld gediend; met alle zelfopoffering haar toegewijd zoo lang hare zwakke krachten het toelieten aan het onderwijs en de opvoeding der jeugd.

Mijne geliefde Medezusters, dank voor uwe zorgen mij toegewijd voor al het geluk in uw midden genoten.

Mijne duurzame Moeder, Zusters, Broeder en Bloedverwanten, u ook zeg ik dank en vaarwel; bidt voor mij, en mochten wij allen ons wederzien bij Jezus in zijnen schoonen hemel.

Mijn Jezus, barmhertigheid. (100 d. afl.)

**R. I. P.**

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert.