

Het Vaderland getrouwe
Bleef hij tot in den dood...

God zal hem omgorden met een mantel van
Gerechtigheid, en zijn hoofd tooiën met een Glorie-
kroon. Bas. V.



Gedenk in uwe gebeden de Ziel

VAN MIJNHEER

ANDRÉ DE PESSEMIER

ZOON VAN

Henri en van wijlen Clemence Van Caekenberghe

Korporaal bij het 18^{de} Linieregiment

Geboren te Nederbrakel,

op 2 November 1913, doodelijk gekwetst te Vroen-
hoven en overleden te Maestricht (Nederland)

op 12 Mei 1940.

Het Land was in gevaar. Onze wijze en heldhaf-
tige Vorst riep zijn mannen ten strijde... Al lachte
wel een schitterende toekomst hem tegen; toch
aarzelde ook André geen oogenblik; onverschrok-
ken en vastberaden trok hij naar de gevaarvolle
plaats waar de Plicht hem riep.

Voor een edele zaak het volle offer van zijn leven
brengen is evenveel waard als het martelaarschap.

H. Thomas.

Niemand bezit groter liefde dan hij die zijn leven
geeft voor zijn vrienden. Joan. XV, 13.

Teerbemide Vader, geliefde Zusters en Schoon-
broeder, in mijn schoone jeugd moet ik U verlaten.
Onderwerpt U echter aan Gods heiligen wil. De
Alwijze heeft mij thans binnengeleid in het ware
Vaderland, waar nimmer menschonteerende broe-
derstrijd woedt en ereeuwigdurende vrede heerscht,
samen met Moeder zal ik van uit den Hemel over U
waken. Bidt met de vaste hoop dat de Heer ons al-
len eens vereenige in de eeuwige vreugde.

Dierbare Familieleden, en gij ook mijne talrijke
Vrienden, bewaart steeds mijn aandenken en bidt
voor mij.

Jezus, Maria en Jozef.

7 jaar afl,

Druk, Jos. Radys-Galle, Nederbrakel.