

De aarde is een ballingschap, het leven een voorbijgang, de hemel ons Vaderland. (H. Aug.)



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

Joannes-Henricus DE PESSEMIER

echtgenoot van Mevrouw

Nathalie VAN DER SCHUEREN

geboren te Michelbeke den 26 Juni 1860

en aldaar godvruchtig overleden den 13 November 1931

Versterkt door de laatste H.H. Sakramenten.

Hij was lid der Xaverianen, van den bond van 't Heilig Hart, der pauselijke Missiewerken, Confrerie van den

Zoeten Naam en vereeniging van

den wekelijkschen kruisweg.

In vrede en rechtvaardigheid heeft hij gewandeld en velen van de onrechtvaardigheid verwijderd (Par 19-19) de wegen van zijn huis heeft hij nagezien en zijne kinderen in de vreeze Gods opgevoed (Ephes. 6) die hem eerden en gelukkig noemden. De goedheid en gediensstigheid van zijn karakter maakten hem vele vrienden; werkzaam nevens den priester, toonde hij zich volgeling van den Heer. Hij is in den Heer ontslapen, het einde van zijn sterfelijk leven afwachtende met die zoete en bovennatuurlijke onderwerping, welke voor degene die tot God gaan, de kostbaarste der genaden is, en aan die overblijven den aangenaamsten troost verschaft.

Vaartwel, geliefde echtgenoot, kinderen en bloedverwanten, tot wederziens in den hemel; blijft standvastig in geloof en deugd, en Gods zegen zal u vergezellen. Gij trouwe bondsleden, ontvangt Jezus op tijd gansch uw leven, opdat Hij u moge ontvangen in den Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.

Druk. Wed. O. Surdiacourt-Blommaert, Nederbrakel