

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.

† **ZALIG AANDENKEN**

aan Mijnheer

CLEMENT DE PESSEMIER

Student aan de Hoogeschool van Leuven.

Hij was lid van den Bond van het H. Hart.

zoon van

Mr. Frans en van Mevr. Maria Blommaert.

geboren te Nederbrakel, den 6 Juli 1914, en plotselings

aan de liefde zijner Ouders ontrukkt te Gendbrugge

den 18 Oktober 1935.

Voorzien van de H. Zalving der stervenden.

De Heer had hem een goed en deugdzaam hart geschonken. Zijn geloof was levendig en zijn gedrag wel geschikt. Hij was een ieverachtige zorgvuldige jongeling. Als goede zoon was hij onderdanig, de vreugde van zijne ouders een voorbeeld van kristene deugd.

Door zijne minzame voorkomenheid, door zijne verstandige werkzaamheid, door zijn goedhartigheid en wilskracht, gesteund op grondige godsvrucht, deden hem een veel belovende toekomst verwachten.

O God : hard is de slag die ons treft ; te vroegtijdig, helaas, werd hij ons ontnomen bij het vooruitzicht van zulken vruchtbaren levenswandel, doch aan de ondoorgrondbare raadsbesluiten van den Heer moeten wij ons volkomen onderwerpen.

Duurbare Ouders, Broeders en Zuster met de vaste hoop in het hart, keek ik diep de toekomst in, zij beloofde zoo veel... zoo schoon ! ... Maar, God gaf, God nam, brak. en knakte ... Zijn naam zij gezegend. Wat zult gij weenen ! ... Maar door Christus' dood is onze dood overwonnen om te verrijzen ter glorie en op te staan tot eeuwig samenzijn. Hebt dank lieve Ouders, voor uwe liefde, zorgen, de christelijke opvoeding mij geschonken. Bemide Bloedverwanten, Medestudenten en Vrienden.—Vaarwel.—bidden wij voor elkaar : 't is de laatste eer, Goddank, de schoonste hoop die ons overblijft.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

300 d. aft.