

Zalig zij die sterven in den Heer Apoc.

BID VOOR † DE ZIEL VAN

Mijnheer

MARINUS DE PESSEMIER

echtgenoot van Mevrouw

COLETA SAEYTYDT

Gedurende 47 jaren Suisse zijner Parochiekerk.

Lid van 't genootschap van den

H Franciscus-Xaverius en van alle katholieke en
godvruchtige genootschappen der Gemeente.

geboren te Nederbrakel, den 6 Mei 1850 en er zeer
godvruchtig overleden, den 29 April 1921.

voorzien van de HH. Sakramenten der Stervenden

Hij werd van iedereen geacht, want hij was
rechtschapen van hart, een voorbeeldige
echtgenoot en goede vader, een deftige
burger.

Hij was een waer en grondig kristene, tee-
derlijk de waarheid Gods in de kerk bemin-
nende... Hij was standvastig in zijn geloof en
niets was bekwaam hem van den dienst des
Heeren af te trekken. H. Vincentius.

Gedurende bijna eene halve eeuw heeft hij de
bediening van Suisse in de Kerk zijner paro-
chie op uitmuntende wijze uitgeoefend. Dit is
de getuigenis van gansch het volk. Hij wist
zachtheid met strengheid te paren om steeds
EERBIED IN GODS HUIS in de Kerk te doen
onderhouden. Daarom ook zal de Heer hem
rijkelijk beloonen in den Hemel.

Met volkomen onderwerping aan Gods
Heiligen Wil heeft hij de bitterheid van het
lijden verdragen, steeds herhalende: Mijn
God, dat uw Heilige Wil geschiede.

Duurbare Echtgenoote, lieve Kinderen, ik dank U
voor uwe liefderijke zorgen die Gij voor mij hebt
gehad in mijne ziekte; nu hebt gij verdriet, maar wij
zullen elkander wederzien in den Hemel.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. & 7 q. a.

A V. D. Driessche-De Vleeschouwer, Nederbrakel