

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.

BID VOOR † DE ZIEL  
van Mijnheer

**HECTOR DEPREZ**

ZOON VAN

**François en van Renilde Fonteyne**

**Soldaat bij de Kanonniërs te voet.**

geboren te Michelbeke,  
den 26 December 1888 en godvruchtig overleden  
in Le Havre den 31 Januari 1919.

*Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.*

Sedert October 1914 was hij Krijgsgevangen in Duitschland, en toen hij na vier harde jaren van gevangenschap met vreugde den terugkeer te gemoet zag naar zijn Vaderland, naar zijne familie, naar zijn dorp en naar al zijne vrienden en kennissen, daar sloeg hem onverbiddelijk de dood.

O Heer, hoe hard valt ons de slag! Maar met christene onderwerping zeggen we: dat uw heilige Wil geschiede! HECTOR is heengegaan uit het aard-sche ballingschap naar het hemelsche Vaderland; na den lastigen strijd geniet hij nu de eeuwige rust.

Christus beloont den moed op het slagveld en de dood, met christene onderwerping aanvaard, verzekert aan den soldaat de zaligheid zijner ziel.

(Kard. Mercier.)

Vaarwel, Vader, Moeder, Broeders en Familie, op de aarde zullen wij malkaar niet meer weerzien, maar zoo gij getrouw blijft in den dienst des Heeren, zullen wij elkaar terugvinden in den hemel alwaar geen strijd of geen lijden, geen verdriet of geen tranen meer zijn, maar eeuwige vreugde, en eeuwig geluk.

Heilige Jozef, vriend van het H. Hart van Jezus, bid voor ons. (100 d. afl.)

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer en meer beminne. (300 d. afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. en 7 q.

Nederdrakel, Drukk. Oscar Suroiacourt