

“ Alwie het kleed van Maria zal dragen, zal in het boek des levens aangeschreven worden „ H. Bonavent.



BID VOOR DE ZIEL

van Juffrouw

PRUDENCE DE PREZ

dochter van wijlen Mijnheer

Francies en Mevrouw Maria-Theresia MATTHYS

geboren te Oprakel den 7 Augustus 1874

en er overleden den 26 Maart 1931

voorzien van de H.H. Rechten

Zij was lid van de Confrerie van het H. Hart, van de Congregatie van O. L. Vrouw, van de 3e orde, den welkijachen kruisweg en de Voortplanting des geloofs.

Waakt, want gij weet niet op welken dag uw Heer komt. Dit echter weet gij, dat, indien de huisheer wist op welk uur de dief komt, hij waken zou en niet in zijn huis laten inbreken. Weest dus ook gij gereed, want de menschenzoon komt op een onvoorzien uur.

(Matth. 24 42-44)

Gelukkig dan zij die onberispelijk van gedrag zijn en vlekkeloos wandelen op den weg des Heeren. Hoe goed is God voor hen die zuiver van hart zijn: voor de zulken is het Rijk des Hemels.

Duurbare broeders en zuster, gaarne was ik nog bij u gebleven, doch God roept mij tot Hem: troosten wij ons met de hoop op een blij wederzien in den Hemel. En gij allen, die mij in de liefde nog blijft gedenken, schenkt mij de hulp uwer vurige gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

7 j. en 7 quadr. afl.

Drukkerij, O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel.