

Hij die den Heer vreest zal troost vinden op zijn sterfbed, en op den dag zijner dood zal hij gezegend worden.



Ter eeuwigezegnende en duurzame gedachtenis
van
Carolus Ludovicus De Paepe,

echtgenoot van

ROSALIA DE CLERCQ,

Lid der Confrerie van het H. Hert van Jesus en van het Broederschap van den H. Franciscus-Xaverius, geboren te Nazareth, en godvruchtig overleden te Melle den 21 Januari 1905 in den ouderdom van 75 jaren, versterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

—+—
Het is den mensch gesteld eenmaal te sterven. Doch van dien dag en uur weet niemand, ook de Engelen des Hemels niet, maar de Vader alleen. Daarom zijt ook gij bereid; want op een uur dat gij het niet meent zal de Zoon des menschen komen.

De pijnlijkheden eener langdurige ziekte heeft hij verduuldig verdragen wel wetende indien wij met Jesus lijden, wij ook met Hem zullen verheerlijkt worden.

Mijn God ik bied U het offer van mijn leven aan, ik ben bereid te sterven.

Bemide echtgenoote, bedroef u niet gelijk deze die geene hoop hebben. Onze scheiding zal maar korten tijd duren. Ik zal u in den Hemel beminnen gelijk ik u hier bemind heb.

En gij, lieve kinderen, eert uwe moeder, behoudt de vrede onder elkander, zijt vlijtig en godvruchtig, en de Heer zal uwe loopbaan zegenen. Vaartwol, en bewaart in uw hert de gedachtenis van uwen vader die voor u zoo veel gedaan heeft, en vergeet hem niet in uwe gebeden.

Mijn Jesus barmhertigheid. (100 dagen aftaat.)

Eyne. — Drukkerij M. Van Maercke.